



**Programmaboekje Dublin**  
**Buitenlandse studiereis 2017**





ULSTER

BELFAST

NORTHERN IRELAND

CONNACHT

GALWAY

LEINSTER

DUBLIN

MUNSTER

KILKENNY

WATERFORD

CORK

WELCOME  
TO IRELAND

# Voorwoord

Lieve Dublinliefhebber,

Hoewel je natuurlijk op de dag na de vijftigste verjaardag van onze koning Willem-Alexander belachelijk vroeg ervoor moest opstaan, is het eindelijk tijd voor de studiereis naar Dublin. Na onze vliegreis die welgeteld honderd minuten zal duren reizen we gezellig met de hele groep naar het hostel. Overdag hebben we dan een stadswandeling op vrijdag, waarna een aangename hoeveelheid tijd komt die je zelf in mag delen. De commissie heeft een vrijwillig programma opgesteld in die eerder genoemde tijd, dit kun je verder in dit boekje vinden. Daarnaast is er van dinsdag tot en met donderdag een verplicht programma, waarbij we drie verschillende universiteiten zullen bezoeken en een observatorium.

Naast alle geplande activiteiten is er natuurlijk nog heel erg veel te doen in Ierland behalve uitslapen en jezelf bezatten. Voor tips kun je altijd bij de commissie terecht. Omar zit te popelen om al je vragen over leuke trips te beantwoorden.

Hoewel jullie ons natuurlijk al lang op FaceBook hebben opgezocht, zal ik de commissie toch nog even voorstellen. Om te beginnen met onze secretaris, Stefanie. Hoewel de vergaderingen zelden een zinnige discussie opleverden wist zij er altijd prachtige notulen van te maken, waardoor de rest de volgende vergadering ook weer wist waar het over ging. Sebastian (ook wel Sebas of Arek) heeft, als onderdeel van de Package Deal, alle financiën van de commissie in de gaten gehouden en zal dat dus deze week ook blijven doen.

Nu ik het toch over de Package Deal heb, kan ik net zo goed over onze sponsorman beginnen, oftewel Omar "MoneyMachine" Ould-Boukattine. Omar heeft ervoor gezorgd dat alle fondsen die ons willen sponsoren ons willen sponsoren. Verder kan ik me niet voorstellen dat hij meer toelichting nodig heeft. Dat brengt me dan tot onze universiteitsman, Mark. Hij heeft ongeveer tweederde van onze universiteitsbezoeken geregeld. Omdat natuurlijk iedereen daar het meeste naar uitkijkt mogen jullie hem daar dus natuurlijk hartelijk voor bedanken.

Verder hadden we nog Kelly in de commissie. Kelly, met haar goede humeur en rare obsessies, heeft dit boekje vrijwel eigenhandig in elkaar gezet en daar verdient ze uiteraard een heleboel waardering voor. Daarnaast heeft ze zich in de commissie en voor het observatorium zeer goed ingezet en kon iedereen altijd op haar rekenen. In het kort kwam de commissie dit jaar precies niets tekort. Hopelijk zijn jullie dat met me eens, veel plezier deze week!

Groetjes, Jasper Lankhorst

## Het zwarte goud van Ierland

*Klinkende bierglazen, vrolijke fluiten, snaarharde violen, huppelende mensen en af en toe een leprechaun. Als je nog geen idee hebt waar het nu over gaat, zal je vast je borst nat moeten maken want over een paar uur ben jij waarschijnlijk omringd door huppelende, valszingende Ieren. Je kan namelijk het beste de Ierse cultuur opsnuiven in een Irish Pub en daar het zwarte goud van Dublin leren drinken....*

Bier, we kennen het allemaal. Sommigen van jullie waarschijnlijk beter dan anderen, maar ik zal jullie vast een tip meegeven. Zeg nooit tegen een Ier dat je het meeste verstand van speciaalbier hebt. Een van de meest verkrijgbare speciaalbieren van Europa wordt namelijk hier, in Dublin, gemaakt. Het bier ziet er zwart uit, maar is eigenlijk ruby red (houd het maar eens voor het licht) en heeft een sterke smaak. Zo zie je maar weer, soms moet je verder kijken dan je neus lang is. Zeker met dit bier...



*Klavertje vier getekent in de schuimlaag*

### **Een verborgen boodschap**

Het logo van Guinness is een harp, evenals het nationale symbool van Ierland. Maar het is niet helemaal hetzelfde, om verwarring met het nationale symbool te voorkomen. De Ierse regering vond het goed als het symbool werd gebruikt, onder de voorwaarde dat de harp van Guinness gespiegeld zou worden. Volgens traditie zou het bier zo ingeschonken moeten worden dat er tijdens het tappen de harp (of een klavertjevier) getekend kan worden in de stevige schuimkraag. Na het tekenen van dit symbool, laat

*Eén op de tien mannen was afhankelijk van de Guinness brouwerij*

men het schuim bezinken en wordt het glas bijgevuld tot er geen schuimkraag meer over is.

### **De Guinness brouwerij**

Aankomende week gaan we met de liefhebbers naar een whiskey brouwerij, maar de Guinness Brouwerij is zeker een aanrader. De geschiedenis van de brouwerij is namelijk een tamelijk speciaal verhaal. Arthur Guinness, de oprichter van het bedrijf (zoals de naam al zegt), begon met het produceren van porter maar veranderde het recept zodanig in Dublin dat het een compleet ander bier is geworden. Dat is echter niet het meest opvallende aan de geschiedenis. In 1930 was 1 op de 10 mannen in Dublin (direct of indirect) afhankelijk van de brouwerij. Arthur Guinness was namelijk een re-



### *De Guinness brouwerij*

volutionair met zijn personeelsbeleid. Niet alleen gaf hij een weduwepensioen, maar hij verzorgde gratis gezondheidszorg en onderwijs.

De oude brouwerij is nog open en er wordt nog steeds Guinness zoals vroeger gebrouwd. Een bezoek aan de brouwerij is zeker een aanrader, maar let op! Guinness is een donker bier, wat betekent dat je sneller brak wordt. De volgende dag moet je natuurlijk weet op en top fit zijn, daarom zijn hier wat tips om je fris te houden!

### **Je komt thuis en het 1<sup>e</sup> wat je doet is:**

1. Eet asperges, hier zit namelijk een stofje in dat helpt je lever te ontgiften.
2. Drink zoveel water tot je niet meer kan en eet dan een komkommer. Hierdoor dwing je jezelf nog meer water te 'drinken'.

### **De beruchte ochtend**

1. Probeer zoveel mogelijk slaap mee te pakken. Slaaptekort verergert de kater namelijk.
2. Ontbijt stevig. Als dit niet lukt, drink dan een kopje soep (het zout

zorgt ervoor dat je het vocht vasthoudt).

3. Drink vooral geen koffie, dit ontrekt nog meer vocht uit je lichaam.

4. Vitamientjes zijn je vriendjes! Verorber alle vitamine C die je kan vinden (fruit/fruitsapjes).

5. Drink kamillethee met honing, dit kalmeert de maag en honing bevordert als natuurlijke suiker een snellere afbraak van alcohol.

Tegenwoordig zijn er ook anti-katermiddelen verkrijgbaar, maar er is geen betere bonding dan samen brak zijn. Dus *man up*, en kom door de dag heen met een lach op je gezicht!

### **Grappige weetjes en tips:**

- Onderzoekers hebben gevonden dat de antioxidanten in Guinness, gelijksoortig met de antioxidanten in bepaalde fruit en groenten, bevoordelijk zijn voor de gezondheid omdat ze de vorming van schadelijke cholesterol op de vaatwanden vertragen. "Guinness could really be good for you" *BBC Online. BBC News. 13 November 2003. Retrieved 22 August 2010.*

- Doordeweeks sluiten de meeste pubs in de Temple bar district om 23.00 dus ben je van plan langer op te blijven, zoek je pubs zorgvuldig uit.

- Guinness wordt traag in een glas geschonken om de smaak te verbeteren. Daarom laten de meeste mensen hun biertje een paar minuten staan voordat ze het opdrinken.

## Gewoontes in Ierland

*Een week in een nieuw land is natuurlijk niet door te komen zonder de gewoontes van de inheemse bevolking te kennen. Een gebaar waarmee je elkaar begroet in Nederland, kan zomaar een belediging zijn in een ander land. Daarom zal je overspoeld worden met weetjes over Ierland in dit hoofdstuk.*

### Quequeing

De Ieren worden niet graag vergeleken met Britten, maar veel gewoontes van de Britten zie je terug in Ierland. Zo is het echt “not done” om voor te dringen in een rij. Ieren staan altijd netjes te wachten, zowel bij een supermarkt als bij een bus. Ben je dus bang dat je niet meer in de bus past? Ga dan niet voordringen, maar wacht netjes tot een volgende bus komt. Vergeet ook niet de buschauffeur te bedanken bij het uitstappen (*landen-info.nl/ierland*).

### Je voelt je een koning(in)

Het is gewoonlijk in Ierland dat je elkaar overdreven bedankt. Zo kan het uitlenen van een pen er al voor zorgen dat je meerdere malen wordt bedankt. Het is niet de bedoeling dat je “niets te danken” daarop zegt, maar een zelfingenomen “hmhm” is passend.

Ieren verwelkomen je meestal met veel enthousiasme. Tijdens het bellen met het observatorium, werd me altijd gevraagd hoe het met me ging en werd me verzekerd dat ze veel zin hadden ons te ontmoeten. Ja, het is even een omschakeling van de noorse Nederlands naar de enthousiaste Ieren!

### Restaurants

Het geven van een fooi is in Ierland normaal en ongeveer volgens dezelfde standaarden als in Nederland. Echter is het gewoonlijk om tussen de 10 en 15 % te geven (in plaats van 5 en 10 %), maar kijk eerst goed op de menukaart of de servicekosten niet al inbegrepen zijn! In pubs is een fooi niet standaard, tenzij je tafelservice krijgt.

### De Ierse dans

Los van het eten van Colcannon en St. Patrick's staan de Ieren bekend om de Ierse dans. Als je het geluid van de Bodhrán (een handtrommel) samen met een viool en de tin whistle hoort, zal je geheid mensen zien dansen.

### Pubetiquette

Ben jij van plan een pub op te zoeken aankomende week? Zorg er dan wel voor dat je je aan de “pubetiquette” houdt en weet hoe je moet bestellen. Zo is het gewoonlijk dat, als je met een grote groep bent, je om de beurt een rondje bestelt bij de bar. Aan de bar kan je altijd kiezen tussen een pint en een halve pint. In Noord-Ierland noemt men een pint een ‘jar’ of een ‘scoop’. Echter is het beter om altijd het woord ‘jar’ te gebruiken, omdat ‘scoop’ alleen door de plaatselijke bevolking wordt gebruikt.



## Een bezoek aan Trinity College

Trinity College is een universiteit in Dublin, opgericht in 1952 door Koning Elisabeth I. Het is de oudste universiteit van Ierland. De universiteit is in het bezit van een kapel en de grootste bibliotheek van heel Ierland.



*Buitenkant van de Trinity college kapel.*



*De oude bibliotheek.*



*Book of Kells.*



*Binnenkant van de Trinity college kapel.*

Het bekendste boekdeel uit de bibliotheek is The Book of Kells, een manuscript dat vier Evangelieën bevat uit het nieuwe testament.

De universiteit staat op de 98e plek in de University Ranking en is in bezit van circa 15.000 studenten.

We gaan langs bij het natuurkunde instituut waarbij we onder andere een kijkje zullen nemen in het radio universum en bij de nanowetenschappen.

# Pubcrawl

Ierland staat niet alleen bekend om haar heerlijke Ierse schootsels, mooie stad en aparte natuur, maar de Ierse pubs zijn ook een trots van Ierland. Daarom zullen wij ons zaterdag tussen de plaatselijke bevolking begeven en het echte Ierse nachtleven ondervinden. Om 21.00 verzamelen voor het hostel en zullen we gezamenlijk naar de eerste pub lopen.

Het schema zal er als volgt uitzien: Kehoe - The Duke - The Stag's Head - The Globe - Temple bar en dan allemaal weer veilig terug in het hostel.



Andere aangeraden pubs zijn Cobble Stone, The Long Hall, 4 Dame Lane, The Bernard Shaw, Bleeding Horse, Roddy Boland.



## Een nacht tussen de sterren

*Dag twee van de drie opeenvolgende intensieve universiteitsbezoeken. Tijd voor een pauze, tijd voor iets nieuws, tijd om een reis door het heelal te maken!*

Op woensdag 3 mei, na het bezoek aan de Institute for Advanced Studies zullen we ons rond een uur of 17.30 begeven naar het beroemde **Dunsink Observatory**. Dit observatorium was het eerste gebouw in Ierland dat speciaal gebouwd was voor natuurwetenschappelijk onderzoek en het huis waar de beroemdste wiskundige van Ierland heeft gewoond, William Rowan Hamilton.

Niet alleen diende dit gebouw voor het onderzoek naar het heelal, maar het was de plaats waar de belangrijkste klok van Ierland stond, namelijk de klok waar alle klokken op werden afgesteld tot de eerste wereldoorlog. Deze klokken zullen jullie waarschijnlijk ook zien tijdens ons bezoek aan het observatorium.

Van 1785 tot 1947 behoorde het observatorium tot Trinity College (waar we dinsdag naartoe gaan) maar in 1947 is het gebouw door de staat gekocht. Tegelijk met de oprichting van Cosmic Physics als deel van de Institute for Advanced Studies, die we 's ochtends zullen bezoeken. Coincedence..?

### Programma

Na een 20 minuten durende busrit en een korte wandeling van een half uur zullen we ons rond 19.00 op het terrein

van het Dunsink Observatorium bevinden (Dunsink Lane, Castleknock, Dublin 15). Sam Green (PhD) zal ons een korte geschiedenis geven van de observatorium en de South Dome. Vervolgens zal Dr. Grainne Costigan ons door al het onderzoek heen praten en zullen we de South Dome bezoeken. Als het weer het toelaat, zullen er ook telescopen (meegebracht door de IAS) voor ons klaarstaan. Het bezoek wordt afgesloten met koffie en thee.

### Belangrijke informatie

Aan het eind van de wandeling zullen we over een onverhard, onverlicht pad lopen. Trek dus stevige schoenen aan en neem, als je dat hebt, een zaklamp mee (een mobiel heeft die functie meestal ook). Het bezoek zal tot laat in de avond duren en er zijn geen supermarkten in de buurt van de observatorium. Eet dus goed van ten voren en neem wat broodjes of snacks mee!



## Al zin om te slapen?

*Het belangrijkste van deze reis is natuurlijk een goede nachtrust! Want zonder een goede nacht aan slaap, kan je niet genieten van alle bijzondere bezienswaardigheden in Dublin. Daarom hebben wij voor jullie het beste hostel uitgekozen.*



Gelegen naast O'Connell Street, vijf minuten lopen van een winkelcentrum, maximaal tien minuten lopen van de meest aangeraden pubs, vijf minuten van het uitgaansdistrict en natuurlijk dichtbij de meeste universiteiten. Abbey Court Hostel, een toplocatie en een tophostel

### **Wat is er allemaal te vinden**

Elke ochtend zullen jullie gewekt worden met een all-you-can-eat-ontbijt met onder andere vier types ontbijtgranen, vers fruit, toast, jam, thee, koffie en zelfgemaakte worstenbroodjes! Dit ontbijt kan je nuttigen van 8:00 tot 9:30, vroeg je bed uit dus.

In het hele gebouw kan je gebruikmaken van gratis WiFi. Daarnaast is er een computerkamer, een speelkamer met voetbaltafel, tennistafel en een grote TV. Het beddengoed is gratis, er zijn kluisjes in de kamers en er is

een wasserij. Ben je bang dat je je toch gaat vervelend? Er worden dagelijks gratis begeleide wandeltochten georganiseerd. Ten slotte is de receptie 24 uur per dag open om je te adviseren en toeristische tips te geven.

### **De kamers**

Er zijn twee kamers afgehuurd van twaalf en acht bedden. Daarnaast zijn er tien bedden in een 24-bedden-kamer gereserveerd. Dit betekent dus dat er tien mensen in een grotere kamer zullen slapen, maar dat is natuurlijk leuk want hierdoor kan je de Ierse cultuur beter opsnuiven!

### **Belangrijkste laatste informatie**

Net zoals in elk hostel is het belangrijk dat iedereen zich aan de huisregels houdt en dat de kamers netjes worden achtergelaten. Ter garantie vraagt het hostel aan elke deelnemer €20,- dus zorg ervoor dat je dit op zak hebt.

Abbey Court Hostel  
29 Bachelors Walk  
North City  
D1 Dublin  
Ireland



## Twee uur naast een NSA'er in het vliegtuig

Laat je vrienden het verhaal niet lezen en vraag suggesties voor de losse woorden onderaan de pagina. Vul de leukste suggestie in bij het corresponderende cijfer en als je alle woorden hebt, lees het hele verhaal voor. Vermaak voor het hele gezin!

Samen met \_\_\_\_\_ (1) en \_\_\_\_\_ (2) ben je op weg naar de leukste studiereis van het jaar. De wekker ging al om \_\_\_\_\_ (3) uur en je had die nacht niet zo goed geslapen. De spanning van de studiereis zorgde ervoor dat je de hele nacht droomde over \_\_\_\_\_ (4). Eenmaal op het vliegveld besef je opeens dat je je \_\_\_\_\_ (5) vergeten bent! Zonder \_\_\_\_\_ (5) kan je eigenlijk niet op reis. Gelukkig waren daar \_\_\_\_\_ (1) en \_\_\_\_\_ (2) met de oplossing: je kan het gewoon op het vliegveld kopen! De eerste winkel die jullie in lopen is de \_\_\_\_\_ (6), daar kan je het vast wel vinden. Terwijl je door de \_\_\_\_\_ (6) \_\_\_\_\_ (7), heb je helemaal niet in de gaten dat \_\_\_\_\_ (8) net de winkel binnenloopt. Je kijkt omhoog en je kijkt recht in zijn \_\_\_\_\_ (9) \_\_\_\_\_ (10). Je wordt vuur \_\_\_\_\_ (11) en het voelt alsof er \_\_\_\_\_ (12) voorbij gaan. "Uhum, my eyes are up here", \_\_\_\_\_ (13) \_\_\_\_\_ (8). Je loopt \_\_\_\_\_ (14) weg om het aan je vrienden te vertellen dat \_\_\_\_\_ (8) er ook is. Je vrienden kijken je \_\_\_\_\_ (15) aan bij deze mededeling, maar niks kan jou van je stuk brengen. Als je hebt afgerekend en de winkel uit loopt, staat \_\_\_\_\_ (8) daar opeens! Hij/Zij \_\_\_\_\_ (16) naar je toe en fluistert in je oor: "Ik wil heel graag met je \_\_\_\_\_ (17)". Dit kan niet waar zijn! Dit is nog beter dan de \_\_\_\_\_ (4)! Je sleurt hem mee en scheurt het/de \_\_\_\_\_ (18) \_\_\_\_\_ (19) van \_\_\_\_\_ (8)s lijf. Je deinst terug, onder het \_\_\_\_\_ (19) zit namelijk een \_\_\_\_\_ (20) \_\_\_\_\_ (21) \_\_\_\_\_ (22). Al \_\_\_\_\_ (23) \_\_\_\_\_ (24) je weg. Dat was genoeg actie voor de week, eerst maar even een biertje drinken.

- |                            |                        |                             |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1. Vriend 1                | woord                  | 19. Kledingstuk             |
| 2. Vriend 2                | 10. Lichaamsdeel       | 20. Bijvoegelijk naamwoord  |
| 3. Tijdstip                | 11. Kleur              | 21. Bijvoegelijk naamwoord  |
| 4. Je favo vergelijking    | 12. Tijdseenheid       | 22. Iets super goors        |
| 5. Je favo kledingstuk     | 13. Manier van praten  | 23. Werkwoord               |
| 6. Naam winkel             | 14. Emotie             | 24. Manier van voortbewegen |
| 7. Manier van voortbewegen | 15. Emotie             |                             |
| 8. Naam van lekkerding     | 16. Werkwoord          |                             |
| 9. Bijvoegelijk naam-      | 17. Seksuele handeling |                             |
|                            | 18. Kleur              |                             |

## Wicklow Mountains National Park

Zondag 30 April,

*Behalve de pubs, musea en universiteiten heeft Ierland nog meer te bieden. 40 km vanaf Dublin ligt het Wicklow Mountains National Park ookwel het Páirc Náisiúnta Sléibhte Chill Mhantáin. Het park is opgericht in 1996 en is ongeveer 200.000 km<sup>2</sup> groot.*



Om toch nog wat van de prachtige natuur mee te krijgen, organiseert de package deal (Arek & Omar) een wandeling door dit prachtige park op zondag 30 april. De reis naar het park zal iets meer dan anderhalf uur duren met de bus en de kosten voor een re-tour zijn €26,-.

We verzamelen om 10:45 voor het hostel en zullen om 19:10 weer terug zijn. De route die we gaan lopen is afhankelijk van de grootte van de groep die meegaat.

Samen zullen we ruim 4 uur wandelen



door de prachtige natuur die Ierland te bieden heeft en gaan we lunchen op de meest idyllische plekjes.

De hele tocht bij elkaar gaat ruim 8 uur duren, dus neem behalve goede wandelschoenen ook voldoende eten en drinken mee!



# Een bezoek aan de whiskeydistilleerderij van Jameson

*Op een zomerse dinsdag (denk ik) in 1780 (weet ik zeker) voelde John Jameson, de oprichter van het whiskeymerk Jameson en een overtuigd Schot, zich in een bui om een Iers whiskeymerk op te richten. Hoogstwaarschijnlijk heeft hij toen om die reden dit ook gedaan, met als resultaat een zeer goed lopend whiskeymerk.*



Na de oprichting van zijn eigen merk volgden tijden van enorme voorspoed. In 1805 al was Jameson de populairste whiskey wereldwijd. Na deze tijden van enorme voorspoed hebben natuurlijk ook tijden van tegenspoed zich voorgedaan, bijvoorbeeld in de tijd van de Prohibition in de Verenigde Staten.

Tegenwoordig is de plek van oprichting nog steeds in het bezit van het bedrijf, en is het veranderd in een soort Heineken Experience waar je veel over

het brouwproces, het merk, whiskey en de Ierse cultuur eromheen kan leren. Mocht je nou heel benieuwd zijn naar één of meerdere van de genoemde onderwerpen die behandeld worden in de brouwerij of gewoon op zoek bent naar een leuk souvenir om aan je pa te geven, of verveel je je gewoon

*“Ik hou niet zo van whiskey” – Mike*

*Joey de Haan*

op maandag 1 mei (May Day, is een feestdag ofzo in Ierland) voel je dan van harte uitgenodigd om mee te gaan naar de distilleerderij. Dit is geen onderdeel van het verplichte programma, maar omdat ik er heel graag heen wil zal ik met alle gegadigden hierheen gaan. Voor meer info over tijden, prijzen, het programma of eigenlijk alles omtrent dit tripje, kun je altijd bij mij terecht met vragen. Hoewel ik natuurlijk niet alles weet, kan ik je altijd doorverwijzen naar de Wikipediapagina en Google. Laat het aan mij weten als je mee wilt! Bron: <https://www.jamesonwhiskey.com/us/>



# National Museum of Ireland

Zaterdag 29 April,

*Op een kleine 10 minuten lopen van ons hostel is The National Museum of Ireland - Archaeology te vinden. Dit museum bevat verschillende in Ierland opgegraven voorwerpen, daterend uit de periode van het stenen tijdperk tot aan de Vikingen en de Middeleeuwen. Het museum zelf is opgericht in 1877 en het archeologie gedeelte wat wij gaan bezoeken in 1890.*



Gezien een stadsvakantie eigenlijk niet compleet is zonder het bezoeken van een museum, organiseert de package deal (Arek & Omar) een bezoek aan dit mooie (en gratis!) museum.



*Archeologiedeelte van het nationale museum in Dublin.*

Op dit moment zijn er maar liefst 11 tentoonstellingen in het museum, waaronder de tentoonstelling over de Battle of Clontarf. Deze veldslag is de bekendste veldslag van Ierland en vond plaats in 1014 tussen het koninkrijk van Ierland en de Vikingen.

We verzamelen om 11:00 bij het hostel en zullen ons dan richting het stadscentrum begeven om het National Museum te bezoeken en we beslissen dan hoelang we er zullen blijven

Andere musea die het zeker waard zijn om te bezoeken (en bovendien gratis):

- Irish Jewish Museum
- Irish Museum for Modern Art
- National Art Gallery
- The Dead Zoo (national museum)
- Gallery of Photography

## Dublin Institute for Advanced Studies

*Eén van de universiteiten die we gaan bezoeken is het Dublin Institute for Advanced Studies. Deze universiteit, in 1940 opgericht, is een geval apart. Wat jullie als wiskundigen en natuurkundigen in spe uiteraard zullen waarderen, is tweederde van de onderdelen van deze universiteit gericht op bètawetenschappen, en dan met name de natuur- en sterrenkunde.*



*Op DIAS met o.a. Dirac en Schrödinger*



Het laatste deel van deze onderwijsinstelling verdiept zich vreemd genoeg in de Keltische Studies. Verder doet of geeft deze universiteit geen onderzoek dan wel onderwijs, dus wij zijn ook heel benieuwd naar dit bezoek. Ons werd een beetje van alles beloofd, dus bereid je voor op een interdisciplinair feest bij dit bezoek!

We hebben afgesproken om om 11:00 op woensdag 3 mei te beginnen met ons hoogstwaarschijnlijk zeer spannende en opwekkende bezoek aan het DIAS. In ieder geval staat al vast

dat Prof. Werner Nahm ons een korte introductie en geschiedenis van de instelling zal geven. Door hem simpelweg op Google op te zoeken kun je al ontdekken dat hij een Wikipediapagina heeft, en veel interessants te vertellen zal hebben.

Hierheen en van terug zullen we gezamenlijk met het OV reizen. Omdat we om 19:00 het Dunsink Observatory hebben afgesproken te bezoeken, zul je verplicht bij de groep moeten blijven in de tussentijd.

### Weetje:

Leuk om te weten over universiteit is dat in het eerste bestaansjaar alleen Erwin Schrödinger bij de School of Theoretical Physics, werkte. Toentertijd was de School of Cosmic Physics nog geen deel van het DIAS. Het derde onderdeel, de School of Celtic Studies, was al wel vanaf het begin onderdeel van de universiteit.

## Bezoek aan University College Dublin

*University College Dublin is opgericht in 1854 door John Henry Newman en is de grootste universiteit van Dublin, met maar liefst circa 32.000 studenten en circa 1500 medewerkers. De universiteit is in bezit van zes instituten, waaronder het UCD college of Science. Hieronder vallen de school of Mathematics and statistics en de school of Physics, die we beide zullen bezoeken.*



*Government Buidling, de formale locatie van UCD science and engineerings faculties, geopend door King George in 1905.*



*University College Dublin*

University College Dublin is een katholiek alternatief op Trinity college, een tegenbeweging op de godloze instituten zoals Belfast, Galway en Cork.



*UCD 50 meter zwembad.*



*John Henry Newman*

Het studentenleven op University College Dublin is goed, de universiteit is in bezit van studentenwoningen, verschillende sportclubs en zelfs een zwembad.



## Titel nog verzinnen

Door het boekje heen heb je al verschillende tips kunnen lezen over leuke bezienswaardigheden, maar we willen natuurlijk dat je geen kans hebt om je te vervelen tussen de universiteitsbezoeken door. Daarom hier nog wat extra tips om je verblijf leuker te maken.

### Niet gratis

- Kilmainham Gaol

Oude gevangenis in Dublin, hele interessante geschiedenis (7 euro).

- Guinness store room

Mooi 360 graden café ook (18 euro).



*Powerscourt estate - gardens*

- Powerscourt estate

Beoordeeld door National Geographic als een van de mooiste tuinen in de wereld (6.50 tot 12 euro).

- The international bar

Leuke bar met muziek en comedy avonden (5 tot 7 euro).

- Irish dance party

Leren Iers te dansen (zie timetable, 20 euro zonder discount).



- St. Patrick's cathedral

Prachtig kathedraal (ongeveer 4 euro).

### Gratis

*Natuur:*

- St. Green's park

- Phoenix park

- South wall walk

- Dubh Linn park

*Historisch:*

- Aras an Uachtarin

- Een aantal kerken

- Garden of remembrance

*Entertainment:*

- Whelans

- Porthouse Temple Bar

- Peadar Kearney's



# Timetable buitenlands

	Vrijdag 28 april	Zaterdag 29 april	Zondag 30 april	Maandag
06:00	Verzamelen op schiphol			
07:00	Vliegtuig vertrekt - 07:40			
08:00	Aankomst in	Ontbijtbuffet	Ontbijtbuffet	Ontbijtbuffet
09:00	Dublin! - 08:20			
10:00	Stadswandeling	<i>Dutje</i>	[Optioneel] Een	[Optioneel]
11:00		[Optioneel]	uitstapje de natuur	Bezoek aan
12:00		Bezoek aan National Museum of Ireland.	in: naar Wicklow Mountains National park.	whiskey leerderij Jameson onbekend
13:00				
14:00	Inchecken			
15:00	Abbey Court -	<i>Met vier sterren op</i>		<i>Een vrije middag, perfecte even los</i>
16:00	14.30	<i>Tripadvisor is Dublin Castle het bezoeken zeker waard.</i>	<i>Nog niet genoeg van het nachtleven?</i>	<i>op lerse 3pm – 5pm je geniet een kom show en dans lere (reserver irishdanc com/).</i>
17:00	<i>Vrije avond en geen zin om te koken? Laat je verassen in</i>		<i>Maximaal 10 minuten van het hostel vind je verschillende clubs. Ukiyo (karaoke), Wigwam/Bernard Shaw (Electro) of Whelans (indie-rock).</i>	
18:00				
19:00				
20:00				
21:00	<i>(goedkoop) The Stage Door Café of (luxe) Chapter One.</i>	[Optioneel]		
22:00		Pubcrawl		

# De excursie naar Dublin

Zondag 1 mei	Dinsdag 2 mei	Woensdag 3 mei	Donderdag 4 mei	Vrijdag 5 mei
Buffet	Ontbijtbuffet	Ontbijtbuffet	Ontbijtbuffet	Ontbijtbuffet en kamer opruimen
<p>Beeld van de distillevan – tijd d.</p>	<p>Bezoek aan Trinity College</p>	<p>Bezoek aan Institute for Advanced Studies</p>	<p>Bezoek aan University College</p>	<p>Uitchecken Abbey Court – 10.30</p>
	<p><i>Nog niet genoeg natuur gezien?</i></p>	<p><i>Vergeet niet goed te eten, bijvoorbeeld bij</i></p>		<p>Vliegtuig vertrekt – 13.20</p>
<p>de tijd om te gaan muziek! om kan en van ische de Ierse en via party.</p>	<p><i>Bezoek een van de vele tuinen in (of buiten) Dublin. Aanraders: Iveagh gardens, Powerscourt estate (beoordeeld door National Geographic als een van de mooiste).</i></p>	<p><i>(cosy) of Umi Falafel.</i></p>		<p>Aankomst in A'dam – 15.50</p>
		<p>Bezoek aan Dublin Observatory</p>	<p>Met z'n allen uiteten</p>	<p><i>Je bent terug in Amsterdam en je mist iedereen nu al verschrikkelijk. Tijd om alle foto's te delen en daarna je roes uit te slapen.</i></p>

# Handige Ierse zinnen



Ik spreek geen Japans  
Spreek je Engels?

Nihongo ga wakarimasen  
Eigo o hanashimasu ka?

Dank je  
Sorry  
Pardon!  
Ja  
Nee

Arigato gozaimasu  
Gomen'nasai  
Sumimasen  
Hai  
Iie (spreek je uit als ieëh)

Hoeveel kost dat?  
Ik wil graag een sandwich bestellen  
Twee bier alsjeblieft  
Tapbier  
Deze alsjeblieft  
Whiskey  
Ik ben dronken

Kore wa ikura desu ka?  
Sandoicchi o onegaishimasu  
Ni biiru kudasai  
Nama biiru  
Kore kudasai  
Uisukii  
Yopparacchatta

Kun je mij helpen?  
Welke bus moet ik nemen om  
naar ... te gaan?  
Waar is het dichtstbijzijndste treinstation?  
Waar is de metro?  
Ik ben verdwaald

Tetsudatte kuremasen ka  
... e iku niwa nan-ban no basu ni  
noreba iidesu ka?  
Moyori no eki wa doko desu ka?  
Chikatetsu wa doko desu ka?  
Michi ni mayotte shimai mashita.

Sorry, mag ik je iets vragen?  
Hoe heet je?  
Hoe kom ik daar?

Sumimasen, chotto o-tazune shimasu.  
Onamae wa nandesu ka?  
Donoyouni iku no desu ka?

Schattig  
Ik ben single  
Ken ik je niet ergens van?  
Welke kleur onderbroek heb je aan?  
Ik hou van jou  
Zullen we samen naar karaoke gaan?

Kawaii (met een heel hoge stem uitspreken)  
Watashi wa dokushin desu  
Mae-ni atta-koto aru?  
Nani iro-no shitagi-o tsuketeru-no?  
Daisuki  
Issho ni karaoke ni ikou ka?

**Puzeeel :D**



Omar Ould-Boukattine,  
*acquisitie*



Jasper Lankhorts,  
*voorzitter*



Sebastian Zur,  
*penningmeester*

## Leden BEC 2017:



Stefanie Fijma,  
*secretaris*



Mark van den Hoven,  
*Universiteiten*



Kelly Weerman,  
*design*



## Sponsors



De Nederlandse Natuurkunde Vereniging bestaat om bij te dragen aan alles omtrent de natuurkunde. Zo komt de vereniging op voor het voortgezet en hoger onderwijs en natuurwetenschappelijk onderzoek.



P. van Leeuwen Boomkamp Fonds is gesticht in 1939. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door leden van het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS)



De natuurwetenschappelijke studievereniging (NSA) bestaat voor alle Natuur- en Wiskunde studenten van Amsterdam.



De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek



De vrije universiteit van Amsterdam



AMSTERDAMS UNIVERSITEITSFONDS

